



Adelsö Hembygdslag

Verksamhetsberättelse för Adelsö Hembygdslag för år 2024

Styrelsen har under året bestått av

Ordförande	Agneta Collberg
Vice ordförande	Ulla Thid
Kassör	Kjell Björk
Protokollförare	Eva Larsson
Ledamöter	Christina Qviberg Maya Bergqvist Laila Månsson Wester Siri Lundmark
Suppleanter	Stefan Qviberg Eva Larsson Rico Rönnbäck Anders Ellström

Övriga poster och uppdrag inom Adelsö Hembygdslag

Revisorer	Eva Wiklund, Helén Lampert Sandin
Revisorssuppleanter	Seth Björk, Tommy Hindstam
Valberedning	Berit Dreyfert, Kristina Lennartsson

Museikommittén	Anders Ellström, Stefan Qviberg
Programkommittén	Agneta Collberg
Dokumentationskommittén	Ulla Thid, Siri Lundmark
Bagarstugan och bakningsdagar	Agneta Collberg
Örtagården	Laila Månsson Wester, Siri Lundmark
Hembygdsgagen	
kontakten med marknadsdeltagare	Christina Qviberg
Kontaktperson Adelsö Föreningsråd	Christina Qviberg, Laila Månsson Wester, Agneta Collberg
Kontaktperson reparation/underhåll	Rico Rönnbäck, Raymond Larsson
Kontaktperson Café Hovgården	Siri Lundmark
Kontaktperson Ekerö kommun	Rico Rönnbäck
Bildarkivet	Agneta Collberg
Ekerö kommun/arkiv	Ulla Thid, Siri Lundmark
Hemsidesansvarig	Kalle Runristare

Medlemmar

Antalet betalande medlemmar var 109. Medlemsavgiften för år 2024 var 150 kr.
Hedersmedlem i föreningen är Johan af Klint.

Årsmötet

Årsmötet hölls söndagen den 25 februari 2024 i Hembygdsgården.
Protokollet finns att läsa på Hembygdslagets hemsida.

Styrelsemöten

Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden.
Protokollen återfinns på Hembygdslagets hemsida.

Ekonomi

Föreningens ekonomi är god och vi har tidigare kunnat investera i fler egna tält.
Det köptes under året in fina 50-årsjubileumspennor som delades ut på hembygdsdagen.
Vi har inte fått bidrag från kommun eller annan utan kunnat klara oss på intressanta föredrag och mycket ideellt arbete.

Uppgården

Den läcka som hittades under 2023 åtgärdades under 2024 av kommunen.
Gordon Rönnerberg och Mats Lundgren bytte trasiga takpannor på alla byggnader.
Gordon tillhandahöll ställningar och stege, vilket vi är tacksamma för.

Hemsidan

Kalle Runnare har påbörjat ett arbete att ta fram en modernare hemsida med bland annat en klickbar karta där ska kunna klicka på olika gårdar och sevärdheter på Adelsö. Man ska då kunna få information, bilder och ibland även ljudfiler.

Kulturrapporten 2024

Årsmöte med ”Bildvisning av Färjan 1923-2008”

Ledare: Styrelsen / Agneta Collberg

25 februari Hembygdsgården

Agneta visade bilder från hembygdslagets bildarkiv på färjans utveckling från 1923-2008.

Det fanns också tidningsartiklar på händelser runt färjan.

Antal deltagare: 26 st

Det kungliga fabriksexperimentet vid Kantonområdet

Ledare: Jan Malmstedt

7 mars Hembygdsgården

Under 1760-talet fanns vid Kanton en fabriksliknande verksamhet med knyppling av spetsar, klensmide av dolkar och vapen och tillverkning av sidenband.

Det var den kungliga familjen som ville ha tillverkning av sina behov på nära håll.

På Malmen hade de till och med en odling av mullbärsträd för silkesmaskarna.

Det kan ha funnit viss merproduktion så om du hittar en kniv med ett D och en krona så lär du vara väldigt rik.

Antal deltagare: 21 personer

Vårfåglar och ugglor

Ledare: Roger Månsson

14 mars Hembygdsgården

Börjar ana ugglor i mossen...

Roger gick igenom deras utseenden och läten. Nog tror man sig ha hört de flesta här runt omkring. Han berättade att det fanns många olika sorter på Adelsö.

Vilka fantastiska bilder han har tagit på dem. Vidare fick vi även lära oss vårfåglarna, deras läten och var man kan finna dem. Visst fick vi vårkänslor på köpet.

Antal deltagare: 24 personer

Bakning i bagarstugan

Ledare: Agneta Collberg

12-14 april Bagarstugan Uppgården

På fredagen kom 11 elever från Munsö skola och bakade. Det var lite svårt att få till värmen i ugnen men sedan bar det full fart. Då de åkt tillbaka med bussen kom förskolan ner med 8 barn som fick baka varsin kaka.

På lördagen var alla platser bokade så 12 personer fick prova på att baka havrebröd, tunnbröd och knäckebröd. De som kom längst bortifrån kom från Strängnäs och Gävle.

På söndagen var det lika fullt, där en familj kom från Brasilien och var mest hemma på besök. Kul med långväga gäster.

Antal deltagare: 24 personer + 11 elever + 8 barn

Kyrkvandring

Ledare: Anna Unghammar

18 april Adelsö kyrka

Vi fick höra den inspelade ljudguidningen av kyrkan som började och slutade med Adelsö brudmarsch. Sedan visade Anna oss sakristian med textilier, silver och runstenar.

För de hågade fanns det möjlighet att gå upp i tornet och se klockorna. Fantastiskt kul att se.

Anna bjöd sedan på dryck, snacks och mingel. Toppenkväll i kyrkan.

Antal deltagare: 27 personer

Jakten på Adelsö förr och nu

Ledare: Bo Stolt och Christer Nordemo

2 maj Hembygdsgården

Vi fick en historisk genomgång av jakten, hur den har gått till och vilka vapen som användes. De visade även upp olika typer av ammunition. Det är inte så enkelt att ta jägarexamen.

Vi fick höra om de olika djuren som man måste kunna se skillnad på. Däggdjuren är ju en sak men sedan alla olika sorters änder... En spännande föreläsning med många nya insikter.

Antal deltagare: 30 personer

Besök på Lovö museum

Ledare: Lovö hembygdsförening

12 maj Hogsta på Lovön

Lovö hembygdsförenings ordförande Alex Lind af Hageby hälsade oss välkomna.

Museet som invigdes för några år sedan har tre våningar.

På den första finns utställning om de arkeologiska utgrävningarna som skett på Lovön, där Bo Petré som har lett dem, guidade oss runt.

Sedan var Pertti Hänninen väldigt engagerad att vi skulle komma till översta våningen där han har tagit fram en utställning om Stella Polaris som kom med finskt spaningsutrustning under kriget och det som så småningom blev FRA.

Vi lyckades få till en fika på mellanplan med alla som var där innan vi fick se Dyviks trädgårdsutställning. En titt in i den intilliggande smedjan och bagarstugan hann vi också med. Trevliga värdar, intressanta föredragningar och fantastiskt väder. Kunde inte blivit bättre!

Antal deltagare: 11 personer

Källdrickning vid Finnhagskällan

Ledare: Agneta Collberg och Maya Bergqvist

23 maj Finnhamnen

Vindstill, lagom varmt och myggfritt (med viss hjälp). Fullmånen var på väg och det var torsdagen före Trefaldighet. Solen gick ner mellan granarna. Det kunde inte ha varit mer magiskt och vattnet var fullt av kraft. Vi samlade alla kraft och mod inför det nya året.

Antal deltagare: 11 personer

Hembygdsgården

11 augusti Uppgården

Hembygdslaget startade 1974 och firade alltså 50-årsjubileum

Adelsö blåsare och Ölaget spelade

Knallar:

Anja och Peter Fragell, honung

Inger Danielsson mattor

Cilla Karlsson, färskinn

Nobel Farming grönsaker

Lena Söderström Virkat

Chrille Ålander potatis

Pyttan och Peter Jacobsén sylt

Bagarstugan

Fritz Carlssons snidade gubbar – frågesport

Bakning i bagarstugan

Ledare: Agneta Collberg

29 september Bagarstugan Uppgården

Vi bakade enligt traditionen i bagarstugan havrebröd, tunnbröd och knäckebröd.

Denna gång var bagarstugan bara igång på söndagen med entusiasterna från Hallsta, Alviken och styrelsen.

Antal deltagare: 7 st

Svalbard med Erik

Ledare: Erik Selin

17 oktober Hembygdsgården

Vi fick en guidning genom Svalbards historia, geografi, glaciärer, vikar och samhällen.

Vi fick höra om många forskare, nordpolsfarare och gruvarbetare. Allt detta visades med fantastiska bilder på natur och djur, såsom valrossar, storsälar och isbjörnar.

Man blev verkligen inspirerad att åka dit och se allt i verkligheten.

Antal deltagare: 26 personer

Olle Nordberg kväll

Ledare: Thomas Jacobsén

24 oktober Hembygdsgården

Thomas visade två filmer om konstnären Olle Nordberg. Den första hade Kaggeholms folkhögskola gjort och den andra var privat. Det var mycket inspirerande och intressanta filmer om hans liv och konstnärskap. Man fick även lite information om Munsö med dess historia.

Nu letar man bara efter en tavla av Olle Nordberg att äga själv...

Antal deltagare: 21 personer

På resa genom Europas kanaler och floder

Ledare: Nette, Matilda och Åke Björk

7 november Hembygdsgården

Vilket äventyr de tog oss med på. Sist fick de ju stanna i Frankrike då det var brist på vatten i kanalerna.

Nu berättade de om den fortsatta resan, två år senare, som tog dem ner till Medelhavet.

Det var denna gång nästan för mycket vatten på vissa ställen, som tog med sig en del flytande faror att se upp för.

Det blir spännande att följa deras resa i Medelhavet nästa gång.

Antal deltagare: 50 personer

Ljustöpning

Ledare: Maya Bergqvist och Agneta Collberg

16 november Ekbacken

Då var det dags för årets ljuspunkt...

Sju modiga människor fanns på plats för att niga inför ljusguden och be om fina ljus till julen.

Å fina ljus blev det! Den yngsta deltagaren var 6 år och hade minst lika fina ljus som de äldre.

Alla fick göra 10 ljus var och gick stolta hem med varsin ljuspåse.

Antal deltagare: 7 stycken

Adelsö från ovan

Ledare: Roy Andersson

21 november Hembygdsgården

Roy berättade om sitt stora intresse, paragliding.

Han fick många frågor om start, landning, tankning, faror och så vidare.

Sedan tog han med oss på en flygtur runt ön där han filmat från Sjöängen via Marielund,

Dalby, Kunsta, Sättra, Tofta, Hovgården, Lindby och tillbaka till färjeläget i Sjöängen.

Man blir ju sugen att åka med.

Antal deltagare: 27 stycken

Julmarknad

Styrelsen

30 november Adelsö festplats

Full fart på den traditionella julmarknaden. Vilken fin stämning det är på festplatsen med mycket folk och försäljare.

På hembygdslagets bord fanns det T-shirt, knäckebröd, virkade hjärtan, vykort, stöpta ljus m.m. Knäckebrödet var väl storsäljaren som vanligt och det tog slut på två timmar.

Hembygdslaget hade också (som vanligt) ansvar för att tända alla marschallerna på Stenby stenmur. Det är ju helt magiskt då de alla brinner.